

Geachte Gemeenteraadsleden,

Zondagochtend 15 juni 2025 werd ik tijdens het voorbijlopen op de B-weg Hamelandroute nabij Slaadreef/Singelweg aangesproken door [REDACTED] en [REDACTED]. Zij waren met een aantal mensen bezig om de vernielde spandoeken, borden, vlaggen enz. bij de beoogde locatie AZC aan de Singelweg te vervangen. [REDACTED] sprak mij aan op het feit dat mijn echtgenoot [REDACTED]

stickers verwijderd van Aalten zegt NEE tegen AZC die op verkeersborden, brugleuningen, straatmeubilair, prullenbakken en lantaarnpalen zijn geplakt door Tegenstanders komst AZC.

Er schijnen zelfs foto's van mijn man in de Groepsapp van de Tegenstanders AZC voorbij te komen dat hij stickers aan het verwijderen is. [REDACTED] wil graag een gesprek aangaan met mijn echtgenoot.

Heb [REDACTED] aangegeven dat hij zelf contact kan zoeken met mijn echtgenoot.

[REDACTED] gaf tijdens het gesprek aan dat ze toestemming hebben van de Boa's om stickers te plakken (niet op verkeersborden).

Het is mijn beleving dat je in de ogen van de Tegenstanders Of Voor Of Tegen bent. Een tussenweg lijkt er niet te zijn. [REDACTED] stelt dat wij ze dan maar in huis moeten nemen.

U begrijpt dat we er op dat moment niet uitkwamen.

Op [REDACTED] (screenshot)



Wat ik heel jammer vind  
Is dat de mensen die TEGEN een AZC zijn .  
Heel vredelievend zijn  
en alles met rust en beleid doen. ❤️

Maar er zijn bepaalde mensen die VOOR  
EEN AZC ZIJN .,  
DIE REAGEREN VAAK AGRESSIEF.

dat vind ik heel vreemd.

En jammer

Mensen laat elkaar in haar of zijn waarde.  
En als je er ook een spandoek bij wilt zetten  
doe het dan op die manier .  
Voor het stickerplakken is zelfs ook netjes bij  
de politie gevraagd of dat kon .en dat kon

Maar nu worden er stickers heel agressief  
met een scherp voorwerp bekrast  
WAAROM???



maar.nu  
Test Page for Apache Installation

2 u Vind ik leuk Beantwoorden 1



Woensdagmorgen vroeg in de ochtend trof ik deze stifttekst aan op de lantaarnpaal bij de Gr. van Prinsterer School (net over de spoorbaan) Zie foto's:



= Homo. Ga wat anders doen dan stickers plukken. Zwakke oude Man. Gr. De Vriendelijke Reus

De stifttekst is later op de ochtend verwijderd door een medewerker van de Buitendienst. Om 8.30 uur heb ik de Gemeente gebeld en kreeg ik klantencontactmedewerkster [REDACTED] aan de lijn.

Met mijn vraag of de Gemeente/ Boa's toestemming hebben gegeven om stickers te plakken. Het antwoord daarop was nee. De Gemeente ontmoedigt het plakken van stickers.

Op internet staat bij [REDACTED] dat dit niet mag tenzij er een vergunning is verleend. Anders kun je beboet worden.

Sinds gistermorgen help ik mijn man met het verwijderen van stickers. Tijdens het verwijderen werd ik meerdere malen aangesproken op het feit dat ik stickers verwijder.

Tot nu toe zijn de mensen die opgelucht zijn dat ik de stickers verwijder in de meerderheid. Vanmorgen met een [REDACTED] gesproken die fel vindt dat ik de stickers moet laten zitten. Een jongeman hier uit de buurt fietst mij nu voorbij zonder hoi te zeggen en als bliken konden doden.....

De meeste mensen kennen mij als (ex)beheerster van meerdere pagina's en groepen op [REDACTED] En dat ik inmiddels al 15 jaar in mijn omgeving zwerfafval opruim.

Me in het verleden heb ingezet om een hondenspeelplaats in de bebouwde kom van Aalten te realiseren. En voor het opknappen van het Buitenbad 't Walfort. En diverse andere

vrijwilligerswerkzaamheden. Mijn man heeft geprobeerd om aangifte te doen bij de Politie (smaad/belediging). De agent heeft een notitie gemaakt. Mocht het nog een keer gebeuren gaan ze er werk van maken.

Op spandoeken, borden enz. valt/viel te lezen: Ons Dorp, Onze Kinderen, Onze Veiligheid. Ik voel mij niet vertegenwoordigd door de Aalten zegt NEE tegen AZC Tegenstanders.

Wel hebben mijn zoon en ik sinds woensdagochtend het gevoel alsof we ogen in ons achterhoofd moeten hebben en vragen wij ons af op welke manier wij in de toekomst te grazen worden genomen?

Voel me niet veilig in Ons Dorp. Hoever wil men gaan? We moeten het Samen Doen. Op dit moment is het een Kat en Muisspel tussen de Groep van Tegenstanders en wij als Echtbaar.

Ik heb mijn profiel- en omslagfoto op [REDACTED] veranderd in afbeeldingen van [REDACTED] and Jerry en de Groetjes Terug gedaan aan de Vriendelijke Reus.

De stickers op de foto's zijn inmiddels verwijderd. Als mensen een bord in de tuin plaatsen of posters voor het raam is dat natuurlijk hun geheel eigen zaak. Daar komen wij niet aan.

Beste Raadsleden. De plannen staan voorlopig in de ijskast. De Tegenstanders AZC zullen de Media blijven opzoeken en zich met hand en tand verzetten.

Ik wens Jullie dan ook oprecht Veel Wijsheid en Sterkte. In dit geval lijkt het Zwart of Wit te zijn en bestaat er geen middenweg. Ik persoonlijk kijk naar de (Mede)Mens. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,



Inwoonster Aalten op 50 meter afstand beoogde Locatie AZC